

# Aan die van Havere

René De Clercq (1877 - 1932)

René De Clercq (1877 - 1932)

*Flink en krachtig*

Zang



1. Wij hou - den van truk - ken noch ti - re - lan - tij - nen, he - ren van Ha - ve - re, weet het goed!  
2. Geen bond - ge - noot, geen band in 't Zui - den! Ha - ve - re, Ha - ve - re, 't zal niet gaan  
3. Zo gij de meer - de - ren doemt tot min - d' - ren, zo gij het brood uit hun mon - den rooft,  
4. Weet de Ko - ning, on - ze Ko - ning, dat men zijn Volk tot \_\_ sla - ven drijft?

Piano

5 *iets sterker*



Wij zijn Ger - ma - nen, geen \_\_ La - tij - nen, o - pe - ne har - ten, zui - ver bloed!  
dat gij het Noor - den uit \_\_ zult lui - den, om aan onz' er - ve hand \_\_ te slaan!  
wyl gij het bloed eist van hun kin - de - ren, ko - me dit bloed niet o - ver uw hoofd...!  
Vlaan - de - ren wordt onz' ei - ge - ne wo - ning of \_\_ de leeuw springt uit \_\_ zijn schild!

*iets sterker*

9 *mf* *f Sterker*



Heb ik geen recht, ik heb geen land; heb ik geen brood, ik heb geen schand; Vlaan - d'ren,

*mf* *f Sterker*

15 *f*



Vlaan - d'ren, met hand en tand sta ik recht voor u, vecht voor u!

*f*